



**Ontvangen Renku & Haiku gedichten t.b.v.
Mount Fuji Ceremonie in Japan op 17 Oktober 2024**

**Berg Fuji ademt
het licht van de dageraad
verstild aanwezig**

**Japan, jij draagt een licht zó krachtig
Opliftend, veelomvattend en oh zo prachtig
Laten we elkaar liefdevol de eer bewijzen
en ons oorspronkelijk licht weer herrijzen**

**De Zon schijnt
boven de kruin van de bomen
als een Levenslied
Welkom Thuis**

**Mijn Hart stuurt Licht
Vrede en Liefde
Naar Al wat Leeft
Moeder Aarde Sjaloom**

**Boom vol kracht
Bloemenpracht
Ik schijn mijn Licht over de wereld
Vanuit mijn ZonBron HarteMacht**

**Uit het Gouden Vader Hart van de Zon
Uit het Zilveren Moeder Hart van de Maan
Uit het Koperen Kind Hart van ULURU Venus
Wens ik JAPAN: Liefde, Licht & Vrede toe!**

**Alles wat in het licht staat,
Laat zijn schaduw achter,
Alles wat in het Licht staat,
Laat zijn schaduw achter zich.**

**Vrede, licht en Liefde, allerhartelijk.
Het klinkt zo gemakkelijk.
Wanneer we ons heen kijken,
zou het toch allerhartelijk gemakkelijk lijken?**

**Diep water beweegt
Een hert staat in liefde aan
Het meer in de zon**

**Oorspronkelijk licht
Geweven door de adem
Reuzen bloeien op**

**Kraanvogel vliegt op
Zuidelijke poolster licht
Schildpad loopt zijn weg**

**Let us live our higher self on earth
Let us live our cosmic being on earth
Let us live our eternal being on earth
Let us Be - alive on earth**

**Een Lichtje van Moederliefde
Een Lichtje van Zonnegoud
Een Lichtje van Hoop
Vormen te saam Wereld Vrede**

**Stromende leegte
als stralende zonnen
rivieren begeesterd**

**Aan het Toya meer
vredig stil en ongerept
zie ik jouw diepte**

**Slingerende slang
Meanderend naar de zee
Teshio rivier**

**Stromende rivier
Geeft het landschap levenskracht
Stille verwondering**

**Rijzende zonvlag
Licht en Liefde voor ieder hart
Vol tevredenheid zijn**

**Vuur van Ring wachters
Wakend ,slapend , uitbarstend
Ingetogen kracht**

**Ik ben een deeltje
onmetelijk het geheel
ook ik ben gewenst**

**Als ik slapen ga
keert de rust in mij terug
het grote werk start**

**Voor het slapen gaan
overdenk wie pijn gedaan
de nacht maakt zuiver**

**Ieders stem uniek
tesaam vormen zij het koor
dat maakt de muziek**

**De fluistering van een briesje
heel zachtjes
Al wuivend
Een bloemengroet
De Sukura**

**Sakura bloemen
Geluk en liefde voor elk
En een nieuw begin**

**Stromende tranen
Over de vredebrug
In verstild Zijn**

**Gewapend met een stethoscoop
om mijn nek
Vaar ik het meer op om de hartslag van het water te beluisteren**

**De hartslag van het water is traag en loom
wat ik vooral hoor
is het ruisen van de boom**

**De lucht is zwanger, vol van regen
Die groei brengt
en veel zegen**

**Ik rust uit tegen een stam
vol van gedachten
benieuwd naar wat komen gaat**

**De boom beschermt mij
tegen de regen vol liefde
en zonder haat**

**De bladeren druppelen
door de takken glinstert licht en een zonnestraal
vol van liefde zie ik een regenboog ontstaan**

**Nazomer licht danst
Noordenwind rukt aan takken
Blad dat zwevend valt**

**Schaduwten dansen
Weerspiegeling in ramen
Herbergt veel lagen**

**Vlinderstruiken met vlinders en bijtjes
Genieten van de nectar in late zomerzon
Herfst is onderweg met regen**

**Een spiegelend meer
Amaterasu's zwaard flitst
Licht in de kloven**

Maan vol rond en geel
Gouden hartslag van de Berg
Licht klieft de aarde

Achter poorten die we ontsleutelen
Een beweging, krachtige energieën, bevrijding tot gevolg
Gracieus, stromend, vrij en blij

Ik zie pachamama weer bedekt met bomen en wateren
Land- en waterdieren zijn heilig met vrede voor ieder
Organische woonvormen als nieuwe wooncommunities herrijzen
als vele soorten paddenstoelen op en in de aarde het leven erend

