

Amaterasu Ōmikami is de godin van de Zon in de Japanse mythologie - Beschouwd als de oppergodheid ( kami ) van het Shintoïsme – Gouden ZonBron Godin van LeMURia MU



## Zonnegodin Amaterasu Omikama

Amaterasu, Kom uit uw ULURU ZonneGrot tevoorschijn  
Prachtige LeMURia Godin van het Gouden Ras  
Overschijn Moeder Aarde een etmaal lang,  
Zoals ten tijde van LeMURia MU

Amaterasu, Kom de verdwaalden tegemoet,  
Wij zijn uw Zonnekinderen.  
Stralende Moeder ZonBron,  
Godin die in ons voortleeft  
via het Hart van haar Gouden Zonnevolk.

Amaterasu, Kom de storm helpen wegnemen,  
U die Straalt vanuit uw Moeder Hart,  
U die ons Elfen leven terug schenkt  
Uit de Baarmoeder van Uluru

Amaterasu, Kom allen de oogkleppen afnemen,  
Laat de Uluru ElfenBronnen weer zaaien,  
Via de wateren vanuit de Uluru Geest  
Door de regenboogbrug boven Japan.

Amaterasu, Kom het Leven opnieuw structuur geven,  
Uw Straling zal onze wonden helen en BeGeesteren,  
Via de Dryade BoomGeesten van al het Leven  
Voor ons Gouden LeMURia nageslacht.

Amaterasu, Kom nu uit ULURU tevoorschijn  
Prachtige MoederGodin van LeMURia  
Kom de gebrokenen bevrijden uit hun duisternis  
Zodat uw Regenboog Licht zal Zegevieren

Amaterasu, Kom Overstraal uw bewaarde Tonen  
In de Meridianen op Moeder Aarde  
Om GeNeeskracht opnieuw in te klinken  
in de Elfenmeren van de Regenboog tijd op Mount Fuji  
Op weg naar Kerst 2024